

24 september 1961

Konfirmation

Wlas



Melodi: "Pigerne fra Småland -"

I dag vi er til gilde, her skal sør'me være fest,
og vores ULLA er skam med, ja, hun er hædersgæst.
Hun sidder der så løjerligt, hun er vist lidt
genert,
ja, det er ikke sådan, når man nu er konfirmert.
Det er ikke det hun sidder, det er måden hun
sidder på,
at være voksen er så svært, det kan I vel forstå.
Men se, ULLA, du kan sagtens nå det, ta' den blot
med ro,
og det er noget så dejligt, når man har sin
barnetro.

Melodi: "Jeg er havren -"

Du som lille var så sød og kåd,
meget sjældent trak det op til gråd.
Kammerater små du hurtigt fik,
raskt omkring i gården nu det gik.



Tiden gik, i skole ULLA kom,
det var sjøvt, det syntes ULLA om,
frisk hver morgen hun til skolen gik,
var så dygtig lærenem og kvik.



Du blev "mejse" kæk i uniform,
mejsetiden tog dig helt med storm,
mangen søndag tog du ud på tur,
ud i landets dejlige natur.

Til at cykle blev du meget kvik,
sno'ed dig igennem byens trafik,
når fra Amager til Østerbro,
hjem til mormor, farten den var go'.

ULLA svømmer som en lille fisk,
til at strikke er hun ganske fiks.
Køn hun bliver ligesom sin mor,
hun kan glæde sig til hun bli'r stor.



Lille Bodil er din øjesten,
du som babysitter er ej sen,
og skal mor og far i byen gå,
dig de begge trygt kan stole på.

Hele verden åben for dig står,
gid der komme må en række år
fuld af glæde, lykke, arbejdsid,
nyd din ungdom, gør din pligt med flid.

Melodi: "Pigerne igen -"

Men alt skal ha' en ende, det må viser også ha',
nu må vi hel're ta' og slutte denne vise a'.
For sidder man og synger, så bli'r halsen bare tør,
men det kan skylles væk, det har vi alle prøvet før.
Det er ikke det vi synger, det er måden vi synger på,
og nu skal ULLA længe leve - ALLE op at stå,-
Ja, kære ULLA vore bedste ønsker følger dig,
når du nu starter ud på livets lange landevej!

HURRA HURRA HURRA