

**Jørgen Rishøj**

---

**Fra:** Rishøj, Christian [chr@kms.dk]

**Sendt:** 1. juni 2006 09:03

**Til:** Jørgen Rishøj

**Emne:** SV: Feriehilsen

Pointen er, at du har råbt og skreget, at ulven kommer.

Mor skal ikke bare lade være med at drikke, men også tage skridt til at erkende, at hun aldrig kan drikke den mindste tår.

Du skal holde fast i et værdigt liv, hvor du genvinder tillid, humør mv.

Det er det, vi kærer os om. Det er det, vi vil snakke med jeg om. Vi vil ikke spises af med almindeligheder, når der er så meget på spil for os og vores børn.

Hvis der ikke var kommet alle disse flasker imellem os, ville vi måske have været med og set den samme tjur. Og teaterforestilling og og og.

---

**Fra:** Jørgen Rishøj [mailto:JR@dbc.dk]

**Sendt:** 1. juni 2006 07:50

**Til:** Rishøj, Christian

**Emne:** SV: Feriehilsen

Kære Christian

Jeg har - som også fortalt jer - meddelt mor min beslutning om, at hvis hun drikker jeg, går jeg.

Jeg tror og håber, at det er taget til efterretning Jeg ved godt, at der ikke er nogen, der tror på, at hun kan holde sig på måtten evigt. Men i hvert fald har hun ikke efterfølgende været i stand at gribe mor i at drikke - og det er jo hovedsigtet.

Så kan du kalde det en beretning, jeg skrev, men det svarer til almindelig brevveksling, at man fortæller, hvad man oplever til dem, man tror det interesserer - og modtageren har jo lov til at lade være med at læse, lade være med at svare og i øvrigt være ligeglad.

Jørgen

-----Oprindelig meddelelse-----

**Fra:** Rishøj, Christian [mailto:chr@kms.dk]

**Sendt:** 31. maj 2006 22:54

**Til:** Jørgen Rishøj

**Emne:** SV: Feriehilsen

Tak for beretningen?

Det virker altså underligt, at der er separation på programmet det ene øjeblik og så "vi lever, som vi plejer" det andet - eller er det snarere lader som om?

Synes vi har været tusinde gange rundt om den varme grød.

Vi lever åbenbart i to uforenlige verdener.

Christian

---

**Fra:** Jørgen Rishøj [mailto:JR@dbc.dk]

**Sendt:** ti 30-05-2006 16:21

**Til:** Rishøj, Christian

**Emne:** Feriehilsen

Så er vores 'haveferie' slut.

Vi blev modtaget af blomstrende kirsebærtræer, og i løbet af ugen er alting bare vokset og sprunget ud. Vi har formeligt gået i gule skyer af pollen som har sat og lagt sig alle vegne som efter en sandstorm.

Mælkebøtter og jordbær blomstrer og da vi drog af sted derfra stod æbletræet og syrenerne i fuldt flor. Foråret blev hurtigt til sommer!

For første gang har jeg gødet dele af plænen, fordi jeg nu alligevel synes at mosset er ved at tage overhånd. Så må vi se, om det fører til det ønskede resultat.

Vi (mest Ulla) har nu fået sat haven til, så vi om en måneds tid kan begynde at høste frugten af anstrengelserne. Kartofflerne blev sat for 2 uger siden, er kommet op og nu hyppet første gang.

Før grønkålen kunne sættes måtte hegnet reetableres - det havde vi ikke nået sidste år - så haren og rådyrene ikke guffer lækkerierne. Denne gang inkl. en låge til erstatning for de grene vil ellers har spærret med. Vi har også købt ekstra 'rådyrhegn' (det kalder svenskerne det faktisk) til at sætte om det nye æbletræ og de planter, de ellers bruges til dessert. Med sine 1½ m holder det rådyrene ude, og det ses ikke så meget som det kraftige trådhegn, vi ellers har brugt, men som planterne er vokset fra.

Vejret har været noget ustadigt med mange korte byger afløst af sol, så vi har da spist frokosten ude et par gange. Vi har som noget nyt haft to han-dompapper på hyppige besøg, fru tjur har vi set et par gange (Ulla har også set hr. tjur) og på en af turene har jeg været ca. 20 m fra et par rådyr - han med flot opsats. Til gengæld har det været for vådt og blæsende for sommerfuglene, så det har været begrænset til 5-6 forskellige. Og så er myggene gået i træning - men de kan heldigvis heller ikke lide blæst.

Her 1½ år efter stormen dukkede der pludselig en mand op for at spørge til den nedfaldne telefonledning. Det aktualiserede pludselig spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan vi måske kunne skaffe os internetforbindelse hertil, hvis vi skal til at være her i længere perioder. Vi har talt om, at Ulla har jo langt mere ferie og fridage hun skal have brændt af det næste ½ år, og hun derfor måske ville

Forsatsruderne nåede ikke at komme som forventet d. 19., så de må med næste gang. De kunne ellers have været meget rare, da temperaturen har bevæget sig mellem 5 grader om natten og 15 grader om dagen.

Tilsvarende nåede der heller ikke at indløbe estimat på bilvurdering fra 'Skat', så vi har ikke hjemsoget Volvo-forhandleren.

Det er desværre skidt med Ullas hofter, så vandreturene er reduceret. Det tager ca 3 gange så lang tid for hende at gå i forhold til normalt.

Hun har lagt morfinpillerne bag sig, men godt er det ikke.

Torsdag skal hun på hospitalet til kontrol for den nedsunkne blære, men det går tilsyneladende fint

Håber at alt står vel til hos jer.

Kærlig hilsen

mor og far